

Baller, politik, landbrug, banko og så lige fodbold

Sjov læsning i Toreby-Grænge Boldklubs protokoller gennem 75 år

Af Erik Holm

NYKØBING F. - Selvfølgelig blev der talt fodbold, men det var ikke det ædle spil, der optog d'herrer bestyrelsesmedlemmer i Thoreby-Grænge Boldklub mest på deres møder. Det var - som nu, økonomien, hvordan man skulle skaffe penge, der var på dagsordenen.

Og så skulle verdenssituationen lige løses også.

16. maj 1923 blev B. 1923 af Grænge og Omegn stiftet. Oprindelige skulle boldklubben have heddet Grænge Boldklub. Men der var mange spillede fra Krungerup, derfor blev »Omegn« tilføjet.

24. februar 1924 var der kommet så mange spillere nede fra Thoreby, og så blev det til Thoreby-Grænge Boldklub.

Nuværende formand, nummer 23 i rækken, Finn Jensen, har brugt et utal af timer på at gennemgå de gamle protokoller. Og her er meget skæg læsning som fortæller om, hvad bestyrelserne befattede sig primært med.

Andespil og bal

»Bestyrelsesmøde blev afholdt Den 16. Oktober 1930 Klokken 19.30 hos Gdr. Chr. Ringsing, Flintinge, hvor det blev vedtaget at afholde Andespil og Bal Den 9. November. Det vedtoges at bortspille toogtyve Ænder og en Gaas, lige-

ledes blev det vedtaget, at de to første Ænder skulle bortspilles gratis. Da der intet andet faarelaa, hævdes Mødet«

26. april 1938 var der samme vigtige ting på dagsordenen på bestyrelsesmødet, der blev holdt hos uddeler H. Marthinsen:

»Grundet til Mødet var, at vi skulle have Bal. Dette blev bestemt til Søndag Den 8. maj. Musikken skulle leveres af R.A.V. Orkestret, og der skulle averteres i de sædvanlige lokale Dagblade - Folketiden, Venstrebladet og Socialen. Det blev bestemt at undlade at pynte Salen, da dette foruden at være et stort Arbejde er temmelig kostbart. Man enedes om at søge om Tilladelse til Bortlodning af Gevinster til et beløb af cirka 350 kroner ved salg af 1.000 lod-sedler...«

Andespil, pinsefest, nytårsfest, månedsbal, diletant, karneval og meget andet tog bestyrelsen sig af.

Vand og bad

Men der var dog også ting, som havde direkte med fodbolden at gøre. Eksempelvis leje og eller køb af baner i Grænge seneere i Toreby og tilbage til Grænge.

I 1932 var der forhandlinger med gdr. Hans Buxbom om køb af jord til fodboldbane til 5.000 kroner plus deleomkostninger. »Formanden og kassereren skal prøve at presse Prisen«.

Det lykkedes at købe de 130 gange 200 alen jord for 5.000 kroner. Betalingen er 1.000 kroner i forskud, 2.000 kroner, når skødet fo-



Den nuværende formand, Finn Jensen, har brugt mange timer på læsning og telefonsamtaler for at få stykket klubbens historie sammen.

Foto: Finn Jørgensen

religger og resten betales i 1934.

Et klubhus bliver lavet, og i 1939 bliver der lagt vand ind. En hane til en pris af 29 kroner pr. år - men så er det også med bruser. Der skulle gå 16 år inden der kom varmt vand ind. Men det var noget af en sensation. Mange klubber havde stadig ikke vand indlagt.

I protokollerne fra 50'erne og 60'erne er der et navn, der går igen og igen. Preben Buxbom, formand fra 1956 til 1961, æresmedlem og en af TGB's største fans samt tidligere rigtig god spiller.

Grisekøb

Fra 7. juli 1958 lyder det i protokollen omkring en

sommerfest:»...Så tog Preben ordet, og der er jo ingen, der tvivler om, hvad der så kom på programmet - selvfølgelig grisepolitik, og det var noget de forstod sig på, så der kom gang i snakketøjet, men jeg må ikke skrive mere, siger de store politikere. Men så fyldte det også hele bogen...Efter grisekøb blev mødet sluttet for Edvard skulle ud at ride, d.v.s han skulle ordne ringridningen til sommerfesten og det blev enstemmigt vedtaget på forslag af Preben, at hvis pigerne (et damhåndboldhold fra Jylland) kom, skulle de have ordentlig modstand, også i håndboldkampen selvfølgelig. Hermed sluttede vi«, skrev referanten.

Senere samme år: »Preben Buxbom var som sædvanlig ikke kommet til tiden....Desuden vedtog vi at give en sodavand til alle vores ungdomsspillere istedet for kaffe, og det godkendte Preben Buxbom også, da han ansigtlig viste sit milde ansigt henad klokken 11. Edvard siger, der er sengetid, og Preben siger, at vi skal tænke på, at han skal køre roer i morgen. Han er også lidt døsigt i det...«

Det blev ikke bedre med årene - det med at komme for sent. I 1962 indførtes bøder for den forseelse. Preben Buxbom skyldte 35 kroner pr. 5. november 1962, og som den nuværende Finn Jensen lakonisk skriver i klubbladet Klaten: Jeg har endnu ikke set noget referat, hvor Preben har betalt.

Måske skal det være en jubilæumsgave med renter og renters rente nu på lørdag hvor de 75 år bliver fejret.